

Vandring från Mosebacke torg till Fjällgatan och Stigberget den 10:e oktober 2024

Här följer ett litet axplock av vad som vår guide visade och berättade om under vandringen. Vissa bilder är tagna ifrån nätet.



33 tappra veteraner samlades vid den gamla pagodtelefonkiosken på Mosebacke torg fastän ihållande regn för hela dagen aviserats av samtliga väderleksrapporter.

Vår guide Pontus Dahlstrand lyckades på ett förnämligt sätt hålla intresset på topp. Vandringen gick från Mosebacke torg till Fjällgatan och Stigberget. Pontus blandade byggnadshistoria med olika historiska anekdoter från 1700-talet fram till idag. Vid torget ligger ett av vattentornen på Södermalm (syns i bakgrunden på bilden) ritat av Ferdinand Boberg. Turen gick först förbi den nedlagda kvarterskrogen Gyllene Prag där bland annat den man som skulle kidnappa Anna Greta Lejon tillfångatogs 1977.

Ned för trapporna till Klevgränd och förbi Södermalms äldsta stenhus. Byggnade av stenhus påbörjades efter Katarinabranden 1723 som var en storbrand som drabbade Södermalm från Götgatan till Danvikstull. 500 gårdar brann ner



Sedan förbi det lilla monumentet på Södra teatern föreställande Kaptén Rolla som förolyckades vid sin tredje luftballongsfärd 1890 eftersom han inte fick med sig sin fallskärm.

Därefter uppför trapporna på utsidan av Kägelbanan med de fina smidesutsmyckningarna upp till Mosebacke terrassen.



Mot Fiskargatan vetter en muralmålning som målades sommaren 2017 av de brasilianska graffitikonstnärerna Os Gemeos, som är artistnamnet för bröderna Otávio och Gustavo Pandolfo från São Paulo.



Mitt emot muralmålningen står det så kallade Skandalhuset, ett hus i jugendstil som byggdes i början av 1900-talet. Skandalen bestod i att det skymde utsikten för Katarina kyrka. I huset har Percy Barnevik bott. I en av Millenniumböckerna köpte Lisbet Salander en lägenhet av Percy Barnevik i huset.



Ett av stoppen blev Katarina kyrka som första gången brann 1723 och andra gången 1990. Innan kyrkan byggdes brändes kvinnor under häxprocesserna på ungefär samma plats som kyrkan. En kvinna som dömdes som häxa och som såg uppbyggnaden av kyrkan sa att kyrkan kommer att brinna tre gånger. (Hittills 2 gånger)



I korsningen Nytorgsgatan – Glasbruksgatan ligger Stockholms minsta hus. Huset var från början större men kapades då Katarinavägen sprängdes fram i början av 1900-talet. Idag en skivbutik för Sofie Sarenbrant.



Husen på Mäster Mikael's gränd byggdes i trä efter branden 1723 även om detta var förbjudet. Gatan hängde tidigare ihop med Fjällgatan på andra sidan Renstiernas gata. Men då Renstiernas gata anlades skars denna del av gata av från Fjällgatan och gatan fick namnet Mäster Mikael's gränd efter skarprättaren Mäster Mikael som bodde i området på 1600-talet.

Mäster Mikael's gränd slutar i Corneliusparken med utsikt över Saltsjön



Vandringen avslutades på Fjällgatan. I huset till vänster hade Per Anders Fogelström sin skrivariya. Rakt fram syns den före detta Navigationsskolan och Sjöbefälsskolan. Högst upp i tornet finns den s k tidkulan som kunde signalera ett bestämt klockslag. Den högsta punkten på Stigberget var tidigare en av galgbackarna på Södermalm. Till höger syns ett ståtligt hus ritat av Stadshusets arkitekt Ragnar Östlund.

En stor eloge till såväl Pontus Dahlstrand som de regntåliga veteranerna som spenderade ca 1,5 timmar ihållande regn. Vandringen var mycket populär och uppskattad och vi återkommer med största sannolikhet med liknade vandringar

Claes Hedenström