



Referat från månadsmötet 11/10 med Stig Fredriksson: Ukraina – slutet för Putins regim?

Stig Fredriksson, Journalist, utrikeskorrespondent, rysslandskännare, författare mm höll ett mycket intressant och informativt anförande som hela 87 medlemmar var på plats i Solna och lyssnade på och 90 medlemmar följde oss dessutom digitalt. Mötet var mycket uppskattat.

Stig öppnade med att vilja ändra frågetecknet i rubriken och ersätta med punkt. Han fortsatte med att citera en tänkvärd rubrik från början av kriget "Om Ryssland slutar att kriga finns inget krig men om Ukraina slutar att kriga finns inte Ukraina".

Stig fortsatte med att berätta om vad som format Putin, hans uppväxt, utbildning och karriär. Han föddes 1952 i Leningrad som enda barnet i en fattig familj, de bodde trångt i gemensam lägenhet med andra familjer. Han slogs mycket som barn men började så småningom plugga, träna Judo och tog senare en juristexamen. Han drömde om en karriär inom KGB och genomgick en KGB-utbildning där han bl.a. lärde sig att ljuga och förställa sig. Efter utbildningen var han chef för KGB-kontoret i Dresden i 5 år men kände sig sviken av Moskva vid ett hotfullt läge i Dresden, som han aldrig glömde. Anledningen till Moskvas tystnad var att nu satt Gorbatsjov i Kreml med ny politisk inriktning med glasnost (öppenhet) och perestrojka (ekonomiska reformer).

Putins världsbild är lika med uppochnedvända världen enligt Stig, han är helt oförutsägbar och omges av personer som är ytterst farliga och en lojal militärledning som har byggt upp enorma förmögenheter tack vare Putin. Det finns med andra ord en uppsjö av ännu farligare ersättare om Putin försvinner. Han ljuger och vet att andra vet att han ljuger men det bekymrar honom inte, som t.ex. små gröna män på Krim eller då Angela Merkel undrade varför det var ryska soldater i Östra Ukraina "är våra soldater där är de där på semester". Men, de har ju stridsvagnar och tunga vapen med sig "ja, det förekommer mycket korruption i vårt land" var Putins svar. Putin anser att det nu gäller att avnazifiera Ukraina och störta regeringen som han anser kom till efter en statskupp. Putin ser "Ukraina som juvelen i kronan". Om Putin segrar i Ukraina så kommer han inte nöja sig med det.

Putin anser att Sovjets upplösning är 1900-talets största geopolitiska katastrof och ett drama för många ryssar som befinner sig på fel sida av en gräns och blivit etniska minoriteter. Putin drivs av en dröm att återupprätta det gamla Sovjetimperiet och att återbörda ryssarna.

Putin ger sig aldrig, palatskupp, militärkupp eller folkuppror är inte realistiskt. Sanktioner är på sikt kännbara och relationen till Indien och Kina har försämrats.

Aleksej Navalnyj, som utmanat Putins ledarskap, har uttryckt i sitt tal när han blev dömd till fångenskap i Ryssland att han dödligt förolämpat Putin i och med att han överlevde förgiftningen och även bevisat att Putin låg bakom denna och inte heller har gömt sig. Detta gjorde Putin rasande.

Stig avslutade med att Putin, som är en stor beundrare av Peter den Store, vill själv ha ett I ärorikt eftermäle som Peter den Store och inte minnas som "kalsongförgiftaren och krigsförbrytaren".