

Aktiviteter för Vattenfalls Veteraner i Stockholm 2016

Bilaga 1

14 januari. Svenska Kraftnät. Hela 42 intresserade veteraner samlades vid Svenska Kraftnäts kontor i Sundbyberg för en information om SvK:s planerings- och driftverksamhet. Johan Svensson, ansvarig för driftplaneringen, hälsade oss välkommen och ledde oss upp till driftavdelningen, där vi satte oss i ett konferensrum med utsikt in i kontrollrummet. SvK befinner sig i ett starkt utbyggnadsskede med stort antal nyanställda. Det nya huset är redan för litet, varför kontorslokaler fått hyras in i näraliggande hus. Johan inledde med en presentation av verkets nätutvecklingsplan fram till 2025 som omfattar färdigställande av bl.a. ”Sydlänken” och ”NordBalt”- kabeln samt ett stort antal reinvesteringar i det befintliga nätet. En ny förbindelse till Gotland skall byggas. Den kommer att medge en ökad vindkraftutbyggnad på ön. Effektbalansen för dagen var god, men med avvecklingen av ett antal kärnkraftaggregat om några år kan effektbalansen bli betydligt sämre. Vi fick också information om prisområdesuppdelningen i Norden och de stora skillnader i priser som kan uppkomma i situationer vid t. ex kall väderlek och flaskhalsar i nätet. Sydlänken, som går från Närke till Skåne, syftar till att avsevärt minska risken för flaskhalsar till Sydsverige och därmed minskas också risken för högre priser i Sydsverige.

26 januari. Möte med koncernchefen. Det var folkligt, festligt och fullspikat (110 personer) när Veteranerna inväntade Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall till årets första månadsmöte.



Lars Jacobsson, Magnus Hall och Mats Johansson

Magnus berättade öppenlydligt och avslappnat om såväl problem (låga elpriser åtminstone ända fram till år 2020) som nya affärsmöjligheter (det nya energilandskapet med uthålliga städer, kunder som både producerar och konsumerar el mm).

Vattenfall har gjort en studie om hur förnyelsebara energilagring kan uppfylla elbehovet och kommit fram till att det inte är en omöjlighet med ett nära nog 100%-igt elsystem med vatten, vind, sol och biobränslen. Ny kärnkraft är det knappast tal om. Däremot gäller det att rädda de nyare reaktorerna vi har från nerläggning på grund av höga effektskatter och annat. Magnus verkade rätt säker på att det kommer att gå vägen. Men effektskatten är ett exempel på att de politiska riskerna är viktigare, och svårare, än de marknadsmässiga.

Klimatfrågan blir mer och mer central och de pengar som finns för nya investeringar går till vindkraft, som är en bra affär. Magnus är nu väl etablerad på Veteranernas januarimöten och han tycker det är ett "trevligt gäng" att träffa. Vi ser fram emot en ny genomgång nästa år.

Som avslutning visades filmen "Från freden i Sarek till domen i Barsebäck" om svensk energipolitik under 25 år

18 februari. När livet eller kärleken tar slut. Dödsfall och skilsmässa är några slag av händelser som vi kan råka ut för under livet, med känslor av sorg och saknad som följd. Men det är inte endast starka känslor som är förknippade med sådana händelser utan även de praktiska och juridiska problem som kan göra tillvaron besvärlig i sådana situationer. Stefan Persson, försäkringsansvarig på Fonus, upplyste oss om grunderna i familjejuridiken. Äktenskapsförord, testamente, samboavtal, arvsordning och enskild egendom var några av de begrepp som belystes. För några Veteraner var frågeställningarna bekanta men för andra var Stefans information nyheter. Problematiken som uppstår när man har s.k. särkullsbarn belystes särskilt. Genomgående i framställningen var rådet att tänka igenom hur man vill ha det i framtida situationer, t.ex. vid arv och med juridisk hjälp säkerställa att så blir fallet. Utan skrivna dokument kan utfallet bli något helt annat än man önskar sig. Vi gick hem från mötet med ny insikt och en del funderingar. Ett avslutande råd var att ta juridisk hjälp för att formulera våra önskemål, också att se över dem när tiden går och lagstiftning och personliga förhållanden ändras.

Vattenfalls film från 1999 om sin historia, "Lysande Tider" visades som avslutning,

25 februari. Liljevalchs Vårsalong. Årets Vårsalong på Liljevalchs var den 95:e i ordningen. Eftersom Liljevalchs rosa hus just nu genomgår en renovering så ägde årets Vårsalong rum högst upp i Gallerian i Centrum. I år fick man in 2 318 ansökningar och av dessa valdes 114 konstnärer ut för att visa sammanlagt 214 verk. Målningar dominerade men det fanns förstås även skulpturer, foton, videofilm mm. Ett av många intressanta verk var ett s.k. stafettbroderi. Temat var "de sju dödssynderna". Vi var 35 veteraner som togs runt av två mycket duktiga guider. Vår guidning genomfördes innan Salongen öppnade för dagen. Därmed slapp vi den trängsel som uppstod senare. Alla verkade mycket nöjda med besöket. Vi avslutade med lunch på Café Panorama som ligger högst upp i Kulturhuset.



16 mars. Årsmöte med Föreningsstämma. Solen sken över Nordiska Museet när drygt 100 medlemmar i Veteranerna samlades till Årsmöte med Föreningsstämma. Ordförande Lars Jacobsson hälsade alla välkomna och presenterade Ulla-Karin Warberg, intendent på Nordiska Museet, som berättade om utställningen "Rejält Retro". Det var fascinerande att höra hur till exempel tillverkningen och målningen av skänkskåp utvecklats och spridits av

dalmsar och andra under åren 1750 – 1850. Dalkarlarnas lyhördhet för rika hälsingebönders specifika önskemål visar att kunden alltid har rätt. Som vanligt hjälpte Marianne Kling till att aktivera medlemmarna med ett litet jympapass mellan föredragen.



Carl-Erik berättar om åren 1985 - 1995

Nästa punkt på programmet var Carl-Erik Nyquist som berättade om sina första tio år, 1985 – 1995, som Gd och VD för Vattenfall. Det var oerhört mycket som hände under den tiden. Vattenfall omvandlades från ett anläggningsföretag till ett energitjänstföretag, affärsverket bolagiserades och elmarknaden avreglerades. Och samtidigt var kärnkraftsfrågan hela tiden på tapeten. Men någon privatisering blev det aldrig, och egentligen var det ganska bra, sa Carl-Erik, med tanke på kommande investeringar och lånebehov, att ha svenska staten som garant.

Sen var det dags för Föreningsstämman. Styrelsens verksamhetsberättelse visade att föreningen utvecklades mycket positivt, med rekordhögt deltagande i aktiviteterna. Den stora nergången i verksamhetsstöd från Vattenfall har delvis kunnat kompenseras genom ersättning från Vattenfall för några medlemmars bidrag till Vattenfalls historieskrivning. Budgeten beslutades och ett antal stadgeändringsförslag godkändes av stämman.

12 april. Röda Korset och flyktingsituationen i Europa. Vid mötet gästade oss Jakob Ingelgren, representant för den största hjälporganisationen i världen, Röda Korset, med 15 miljoner (!) frivilliga världen över och över 90 miljoner medlemmar. Röda Korset bildades 1863 på initiativ av schweizaren Henri Dunant som efter det blodiga slaget vid Solferino något år innan konstaterade att något måste göras för de otaliga skadade som dog på slagfältet utan tillgång till medicinsk hjälp. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. En stor och viktig uppgift idag är att försöka lindra katastrofen i Syrien. Kriget i landet har pågått i 6 år och ungefär halva landets befolkning är på flykt. Hundratusentals människor har dött i striderna. Insatserna är farliga och 50 av organisationens personal har omkommit i sitt arbete. Ungefär 3 000 frivilliga arbetar i Syrien. Kriget i Syrien innebär stora flyktingströmmar (1,2 miljoner) till bl.a. Libanon, där Röda Korset har ca 4 000 volontärer.

Om man vill hjälpa till genom Röda Korset bör man i första hand vända sig till sin lokala organisation som kan rikta insatserna dit de mest behövs. Det kan naturligtvis röra sig om att skänka pengar eller saker men också om att hjälpa till med insamlingar, vara behjälplig med språkundervisning eller ställa upp som medmänniska.

Månadsmötet avslutades med att vi tittade på filmen "Krafttag i kristid" som främst handlar om utbyggnaden av vattenkraften i Indalsälven under andra världskriget.

26 april. Whiskyprovning på Akkurat. Under eminent ledning av Micke Nilsson fick 16 veteraner en fin inblick i whiskyns värld. Vi höll till på Akkurat Bar & Restaurang på Söder. Vi fick lära oss om whiskyns historia, om tillverkning och om skillnaden mellan olika typer av denna ädla dryck. Självklart fick vi även prova några olika sorter: grain, blended och singel malt från Irland, Skottland och USA. Någon rökig, andra inte. Vi doftade, värmdes och smakade på de olika sorterna till stor belåtenhet. Om man värmer whiskyn (med handen alltså) liksom om man tillsätter någon eller några droppar vatten så förändras och förhöjs smaken på drycken. Micke poängterade att det förstås är upp till var och en hur man vill inmundiga drycken.

10 maj. Per-Olov Karlström - Fem årtionden med klassisk jazz. Trots en intensiv majsol kom ett fyrtiotal veteraner för att lyssna till klassisk jazz. P-O Karlström, med ett långt förflutet som arbetsrättsjurist på Vattenfall, berättade mycket inspirerande och pedagogiskt om jazzens historia. Flera olika varianter bidrog till den tidiga utvecklingen av jazz. En av de viktigaste kom från området runt New Orleans. King Oliver var Chicagos jazzkung under tidigt 1920-tal, när Chicago var själva knutpunkten för jazz. Olivers band var ett koncentrat av New Orleans "hotta" jazzstil. Pratet omväxlades med musikaliska godbitar från 1923 till 1962. Det gick inte att ta fel på att P-O tyckte att jazzens guldålder, the jazz age, var 1920-talet. På 1930-talet blev New Orleans jazzen omodern men kom igen på 1940-talet. Under 1930-talet var det framförallt storbanden som spred tidens populärmusik. Under 1940-talet såväl Glenn Millers som Benny Goodmans band.

Mötet avslutades med den historiska filmen från 1961-62 och som bland annat innehåller unika bilder från inflyttningen till Räcksta.

24 maj. Utflykt till Ängsö. I ett strålande högsommarväder besökte veteranerna ön Ängsö i Stockholms norra skärgård. Ängsö är en nationalpark, Sveriges första (det finns 29 nationalparker i Sverige). Ängsö nationalpark är en unik miljö - en rest av 1800-talets jordbrukslandskap. Där finns slätterängar, beteshagar, små åkerlappar och ett rikt växt- och djurliv. T.ex. så finns hundra olika fågelarter här. Artrikedomen är ett resultat av bondens ängsbruk och kreaturens bete under flera århundraden. Via båt från Strömkajen tog vi oss ut till Ängsö. Såväl båtresan genom skärgården som vistelsen ute på ön gav oss 30 medlemmar som deltog en mycket fin försmak av den sommar som stundar. Alla var mycket nöjda.



Medhavd matsäck efter rundvandringen

13 juni. Vandrings: Bromma medeltida kyrka och dess omgivning. En fantastisk försommardag samlades 30 veteraner för en guidad visning av Bromma medeltida kyrka samt dess omgivning. Tyvärr hade vi varit tvungna att säga nej till nästan 20 personer på grund av överteckning.

Annika Bergenheim började med att visa oss kyrkogården där flera berömda personer, som t ex artisten Sickan Karlsson, f d socialministern Gustav Möller, kompositören Hilding Rosenberg, fotbollsspelaren Knivsta Sandberg samt poeten Nils Ferlin, ligger begravda. Därefter gick vi till Klockargården samt Kyrkskolan där tre av deltagarna gått i skola. När 1842 års folkskolestadga antogs, blev det lilla rum i klockargården, som ditills använts som skollokal, otillräckligt. Den nya kyrkskolan stod färdig 1864. Redan året därpå byggdes skolan till med ytterligare en skolsal samt två lägenheter för skolans lärare.



Fika i Annika Bergenheims trädgård

Annika hade inte bara en fantastisk trädgård att visa. Hon hade dessutom tagit fram bord och stolar med duk och blommor på borden. Där satt 30 veteraner i solskenet och njöt av all blomsterprakt under fikapausen. Därefter var det dags för Bromma kyrka som är från mitten av 1100-talet. Det finns tre s.k. rundkyrkor i Mälardalen; Munsö, Solna och Bromma. De var försvarskyrkor. Vid mitten av 1400-talet uppfördes långskeppet och sakristian i gråsten. På 1480-talet målade Albertus Pictor (eller hans elever) ett 40-tal kyrkomålningar med berättelser ur bibeln. Efter att ha varit överkalkade togs målningarna åter fram i början på 1900-talet. Norr om sakristian uppfördes 1703 ett gravkor för ätten Hjärne. Dopfunten i sandsten är från början av 1200-talet.

25 augusti. Surströmmingspremiär. Vi var 15 st. av det rätta virket som samlades på Restaurang Hjerta på Skeppsholmen för att avnjuta årets läckerheter i glada veteranvänners lag. Och vi blev inte besvikna! Årets variant av Borkbo-strömmingen visade sig hålla den höga kvalitét som kan förväntas av ett märke som fått epitetet "Bäst i test" några gånger: mild i smaken, lagom salt och lättuggad. Vi kunde jämföra med ett antal av de övriga strömmingssorterna som också serverades och årets variant av Borkbo-strömmingen var bäst. Till läckerheten serverades traditionsenliga tillbehör (mandelpotatis, tunnbröd, västerbottenost, rödlök mm) och naturligtvis goda drycker av sedvanligt slag. Stämningen steg i takt med näringsintaget och avsjungandet av nubbevisorna!

Det här var Hjertas enda surströmmingsbjudning i år, det sviktande underlaget räcker inte till mer än en kväll! Vi som var där kommer säkert tillbaka nästa år. Ta chansen då och var med och förvalta kulturarvet från Vattenfalls norrländska ursprung!

12-14 september. Kryssning till Riga. På morgonen åkte veteranerna på en tvådagars kryssning till Riga. Vi var totalt 30 personer och flera hade sina respektive med sig. Vädret visade sig från sin allra bästa sida med strålande solsken och lugnt på havet. På vägen till Riga hade föreningen hyrt ett konferensrum för gemensam samvaro och information om Lettland och Riga. Veteranen Andrejs Ritums berättade engagerat om sin bakgrund och familjens flykt från Lettland. Väl i Riga fick vi en guidad visning av framförallt den gamla staden. Stadens hela centrum kan beskrivas som ett jugendgalleri där vart tredje hus är uppfört i denna praktfulla stil. Lettland blev självständigt 1918. 1940 intar Sovjetunionen Lettland och 1941 erövrar naziststyrkor Lettland från Sovjet. 1991 utropas ånyo Lettlands självständighet. Efter den guidade turen bjöd föreningen på en välsmakande och riklig lunch på restaurang Lido. Därefter gavs det tillfälle att under ett par timmar på egen hand upptäcka Riga. Hemresan startade med att rederiet bjöd på ett glas mousserande vin i Skybaren. Här kunde man njuta av solens nedgång i havet. Därefter följde buffé och veteranerna lät sig väl smaka. Det var en mycket nöjd grupp som återkom till Stockholm och som framförde många uppskattande kommentarer om resan.



En trevlig rundvandring i Riga

22 september. C-E Nyqvist - En makalös förändring. Ett förväntansfullt gäng Veteranmedlemmar hade samlats i Arenastaden för att höra Vattenfalls siste Gd och förste VD, berätta om sina 5 sista år på Vattenfall 1996 – 2000. Spekulationerna inför mötet var vidlyftiga. Självklart var intresset stort och ett rekordstort antal Veteraner (79 st) trängde så småningom ihop sig i konferenssalen Vattenfallet. Carl-Erik har gjort ett mycket omfattande arbete för att summera sin tid som Gd och VD. Hur det var de första 10 åren 1985 – 1995 fick Veteranerna höra på Årsmötet i mars 2016. Det föredraget finns på Vattenfalls historiska hemsida, <http://historia.vattenfall.se>, liksom dagens föredrag. Åren 1996 – 2000 handlade givetvis i första hand om avregleringen och den internationella expansionen. Det blev en livlig och uppskattad frågestund efter presentationen.

27 september. Vandring på Norra Djurgården. 22 personer hade samlats vid Universitetets T-banestation för en vandring på Norra Djurgården. Utanför Nobelinstitutet för fysikalisk kemi såg vi bysten av Svante Arrhenius som anses som en av den fysikaliska kemins grundare. Aula Magna är ritad av Ralph Erskine och den största hörsalen vid Stockholms universitet. Kungliga Vetenskapsakademien grundades efter utländska förebilder 1739. Bland

grundarna ingick Jonas Alströmer och Linné. Medlemmarna var ”progressiva” och ville främja den ekonomiska utvecklingen i Sverige. 1784 bestämdes också att akademins museum vissa tider skulle hållas öppet för allmänheten. Samlingarna växte under 1800-talets lopp ut till vad som snart kom att kallas ett naturhistoriskt riksmuseum. Det nuvarande komplexet tog nästan ett decennium att bygga (1907-1916). Lappkärrsberget är med sina mer än 2 000 studentbostäder Stockholms största studentbostadsområde. Norra Djurgårdsstaden är ett av 17 projekt i världen som ingår i Climate Positive Development Program – ett globalt klimatprogram som lanserades av USA:s förre president Bill Clinton under klimatkonferensen i Seoul, Sydkorea i maj 2009. Det innebär att Norra Djurgårdsstaden blir testplats för ett forskningsprojekt inom hållbara energisystem med lokal produktion av elektricitet och värme.

4 oktober. Orgelkonsert i Adolf Fredriks kyrka. Trettio medlemmar deltog i denna aktivitet. Vi började med att äta lunch i det gamla anrika Citykonditoriet. Det ligger i Citykyrkans lokaler och är ett mycket populärt fika- och lunchställe. Efter lunchen promenerade vi till den närbelägna Adolf Fredriks kyrka. Vi fick där lyssna till organisten Per-Ove Larsson som spelade verk av Wolfgang Amadeus Mozart och Johann Sebastian Bach. Det var mycket stämningsfullt. Församlingspedagogen Lovisa Tenglin berättade sedan, tillsammans med Per-Ove, om kyrkans historia. Vi avslutade med en kort rundvandring på kyrkogården. Där vilar många kända personer som t.ex. Hjalmar Branting och Olof Palme. Även skådespelaren och komikern Thor Modéen ligger begravd där. Som lite kuriosita berättade Lovisa avslutningsvis att ”Sällskapet för svenska pilsnerfilmer” varje år kommer till Thors grav på hans födelsedag (22 januari). De är då klädda i tidstypiska kläder och korkar upp varsin pilsner för att hedra Thors minne.



Guidning på kyrkogården

11 oktober. Christer Hedin – Islam - möten, myter och motsättningar. Nästan 60 veteraner hade kommit för att lyssna på ett föredrag om Islam av Christer Hedin. Christer är docent i religionshistoria och islamolog på Stockholms universitet. Han har skrivit ett tjugotal böcker i ämnet och är en riktig auktoritet inom området vilket innebär att han är känd från såväl radio som TV. Ett genomgående tema i Christers anförande var att mycket som man beskyller islam för att stå för, inte har med islam att göra utan är en del av respektive lands kultur. Däremot kan man alltid hävda att islam borde göra mer för att exempelvis öka jämställdheten mellan könen i Mellanöstern. Christer tog också upp om någon religion är mer fredlig än övriga religioner. Svaret är att det inte går att ha en klar uppfattning om detta. Han exemplifierade med bland annat Sydsudan som är en nybildad kristen stat och där ett utdraget

krig pågår. Många hävdar att buddismen är fredligare än andra religioner men Christer visade exempel från Burma där buddister med Kalasjnikovs gör allt för att döda den muslimska minoriteten i landet. Avslutningsvis redogjorde Christer för Västvärldens syn på Islam.

Efter Christers föredrag visades filmen "Öden bortom horisonten" från 1955, en av Vattenfalls propagandafilmer som visades som förspel på biograferna för att underlätta vattenkraftutbyggnaden.

19 oktober. Heldagsutflykt till Uppsala.



På väg ner från Slottet

Vi var 24 Veteraner som en grå morgon steg på en buss vid Brommaplan som skulle ta oss till Uppsala. Programmet lovade en något annorlunda tur i Sveriges fjärde stad, än de vanliga turistmålen. Vi anlände till Slottet vid 10-tiden och blickade ut över staden. Björn Wikström var vår guide och han hade som vanligt gjort en ordentlig undersökning av alla byggnader vi skulle passera och läst på om intressanta personer som bott och verkat där. Vädret var inte det bästa, men det blåste i alla fall inte, och vi slapp regn. Första etappen gick genom Engelska Parken som egentligen heter Carolinaparken. Mest känd kanske genom Owe Thörnqvists "Rumba i Engelska Parken". Kylan kändes och majoriteten ville att vi improviserade i programmet genom att gå in på Öfre Slotts-caféet. Vi fyllde upp det till sista plats och ökade ägarnas dagsomsättning med åtskilliga procent. Uppvärmda och entusiastiska fortsatte vi vandringen. Vi stannade till för att låta Björn berätta om S:t Eriks källa, Saluhallen, den Gillbergska genomfarten, Upplandsmuseet och filminspelningen av Ingmar Bergmans "Fanny och Alexander". Föreningen bjöd deltagarna på den avslutande lunchen i den till restaurang ombyggda järnvägsstationen, nu ersatt av ett modernt Resecentrum. Klockan 16 var vi åter vid Brommaplan och såg fram emot nästa vandring.

1 november. Vandring på Söder. Vi brukar skryta med att det alltid är vackert väder när Veteranerna ordnar vandringar i olika delar av Stockholm under Björn Wikströms ledning. Men det behövs undantag som bekräftar regeln, och ett sådant undantag kom den 1 november när vi skulle besöka olika platser på Södermalm: regn, blåst och kyla. Men det hindrade inte 23 Veteraner att infinna sig vid Zinkensdamms tunnelbanestation medförande regnkläder och paraply. Via Yttersta Tvärgränd tog vi oss till utsikten på Skinnarviksberget och kunde se att Stockholm är vackert även i så'n här väderlek. Björn ledde oss vidare och berättade om olika gator och hus vi passerade. Brännkyrkagatan är Stockholms brantaste gata med en stigning på 22 % där det är som värst. Gatan har också en "puckel" på samma sätt som Hornsgatan, som visar på hur den ursprungliga topografin kunde påverkas mer och mer allteftersom

sprängteknik och annat gick framåt. Efter att ett antal paraplyer blivit sönderblåsta och kylan kändes svår slank vi in på ett fik och värmdde oss. Vandringen gick vidare förbi bland annat van der Nootska palatset. Den avslutande gratislunchen hade deltagarna gjort sig väl förtjänta av.

15 november. Fotografiska.



David berättar om Corbijns foto av Rolling Stones

Vi var 22 entusiastiska veteraner som hade mött upp utanför Fotografiska för att få en guidad visning av de tre utställningarna: Anton Corbijn 1-2-3-4, Höstsalongen och Spirit for Change. Vår eminente guide David levandegjorde fotona på ett mycket förtjänstfullt sätt. Den legendariske fotografen Anton Corbijn skildrar människorna bakom musiken med ett unikt öga. Hans ikoniska bilder av musikaliska giganter ger musiken en extra dimension och i utställningen 1-2-3-4 visas ett urval av hans livsverk. Anton Corbijn är 61 år och bor i Haag, Holland. I slutet av 1970-talet flyttade han till London och inledde långa och nära samarbeten med U2 och Depeche Mode. Under 1980-talet började han även göra musikvideor varav flera fick klassikerstämpel. Bland dem finns Depeche Modes "Enjoy the silence", U2s "One" och Nirvanas "Heart-shaped box". 2007 kom "Control", hans första spelfilm, som handlade om Joy Division. Han har dock hela tiden fortsatt att fotografera (med Hasselblad kamera). Han har fotograferat bland annat the Rolling Stones, Per Gessle och Ulf Lundell.

David visade också intressanta bilder från Höstsalongen. Bland annat Amanda Vestbergs uppbyggande av ett eget universum, genom små utsnitt av vardagliga aktiviteter. I projektet Spirit for Change har fotografen Pieter ten Hoopen följt och dokumenterat indiska egenföretagare inom hållbart miljöarbete. Projektet är initierat av organisationen Hand in hand i samarbete med lokalbefolkningen.

24 november. Mats Strandberg, komiker och imitator. Veteranerna gästades vid månadsmötet av Mats Strandberg, komiker och imitator. Han underhöll oss på ett väldigt trevligt sätt genom imitation av många kända svenska kändisar: Arne Thorén, Carl Bildt, Olof Palme och Zlatan för att ta några exempel. Mats är ju en känd röst för oss alla. Han jobbade på radiosporten från slutet av 1960-talet och hans röst hördes i etern vid mängder av sportevenemang. Till följd av Mats karakteristiska kommentatorstil kallades han av Lars-

Gunnar Björklund för ”Radiosportens smattrande ordkulspruta”. Som imitator har han turnerat med flera svenska artister som Nanne Grönvall, Roger Pontare och Jill Johnsson. Mats har även medverkat i TV-programmet ”På spåret” och han vann tävlingen vid fyra tillfällen tillsammans med bl.a. Björn Hellberg och Bengt Grive.

Vi som deltog i månadsmötet idag kände oss klart upplyfta då vi lämnade tillställningen.

Avslutningsvis tittade vi på filmen ”Varsamma krafttag” från 1992 som handlade om ombyggnaden av Älvkarleby kraftverk. Nils Bronner, som var projektledare, berättade efter filmen om hur det hade varit att arbeta med ombyggnaden i Älvkarleby.

7 december. Lyckad julfest med veteranerna. Det var som vanligt fullt hus på Julfesten, 123 personer. Det var regnigt och kallt utomhus, så det passade bra att mingla till den inledande varma glöggen. I god ordning skred sedan samtliga in till de fint dukade borden med riktiga tygdukar och dito servetter. Den kalla jultallriken var välfylld och med hjälp av tonerna från husbandet Jazz Support sjöngs den första snapsvisan. Bandet ledde också den korsordslösning som pågick under hela kvällen. Efter den kalla jultallriken var det dags att köa till den varma buffén. Debutanterna, 21 till antalet, 70 % av alla nya medlemmar under 2016, sjöng Nybörjarvisan med bravur. Vid kaffet, med alla god- och sötsaker, korades årets Veteraner, Ethel Ljunghagen och Anders Bodén. Båda hade deltagit i 15 av Veteranernas 21 aktiviteter, en rejäl prestation. Vinnarna av korsordslösningen fick också var sina exemplar av den bok som var årets present, nämligen 10 goda råd hur man får ett långt liv. Kvällen avslutades med att ordföranden önskade alla en God Jul och många äntrade sedan den buss som underlättade hemresan mot innerstaden och Västerort. Det var många positiva kommentarer om Julfesten som nämndes, och restaurang Modis skall ha en eloge för att man vinnlagit sig om detaljerna för att göra kvällen lyckad.



Föreningens nya medlemmar sjunger Nybörjarvisan. Husbandet Jazz Support dirigeras av Claes Hedenström